

**Επι - σκέπται του Διαδικτύου,
Επι - σκέπται του δικτύου των σκέψεών μου,**

Επικοινωνώ μαζί σας σήμερα, όπως είχα υποσχεθή στο προηγούμενο μήνυμά μου της 09.09.09.

Κατ' αρχάς, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι χαίρουμε άκρας υγείας. Αυτά προς αποκατάστασιν της τάξεως και των υστερόβουλων φημών που κυκλοφόρησαν εσχάτως.

Και τώρα επί της ουσίας.

Γνωρίζω ότι απορείτε, πώς αφού σας είχα πει ότι θα συνεχίζαμε τον χειμώνα με την μελέτη της Θόλου ή με την Απολογία του Σωκράτους, η απόφασίς μου άλλαξε και δεν θα συνεχισθούν οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ομιλίες.

Θέλω να γνωρίζετε ότι από πλευράς μου, αφού εσκέφθηκα πολύ επισταμένα το όλο θέμα, έφθασα σ' αυτήν την απόφασι επ' αγαθώ όλων μας, για τούς εξής λόγους:

Ο πρώτος αναφέρεται σε εσάς που αντιληφθήκατε την σπουδαιότητα του Ελληνικού Διαλογισμού και παρακολουθήσατε με μεγάλη προσοχή την πορεία των τριών ετών του Διαλογισμού, μέσω των Φροντιστηρίων, των τηλεοπτικών εκπομπών και των βιβλίων των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ.

Σε σας πρέπει να πω τα εξής: Σας παρέδωσα με τα δύο τελευταία βιβλία την διαδικασία του Ελληνικού Διαλογισμού, όπου η Πυθαγόρεια διδασκαλία είναι αναλυτική. Κρίνω ότι όσοι έχετε ακολουθήσει αυτήν την εσωτερική διαδικασία, έχετε ο,τι χρειάζεται για να συνεχίσετε για ένα διάστημα, χωρίς την δική μου παρουσία, την εδραίωσι των κειμένων.

Αυτή θα ολοκληρωθή, εάν μετά την σταθερή μελέτη, ανατρέξετε στις παραπομπές των βιβλίων, για να έχετε την πλήρη εικόνα. Θα επεξεργασθήτε με πολύ προσοχή τις παραπομπές, διότι η κάθε μία αναλύει περαιτέρω την ιδέα που σας παρουσίασα. Οι παραπομπές μέσα στο πλαίσιο του φιλοσοφικού κειμένου θα σας δώσουν τα αναγκαία εναύσματα, ώστε να προχωρείτε χωρίς δυσκολίες και χωρίς ανάγκη της παρουσίας μου.

Αρκετοί μου ζητήσατε να σταματήσω για να μπορέσετε ν' αφομοιώσετε και μετά να προχωρήσουμε στο νέο συνειδησιακό επίπεδο που έπεται του Ελληνικού Διαλογισμού. Το νέο επίπεδο αναφέρεται στον Ελληνικό Στοχασμό και αν και έχει την απόλυτη εδραίωσή του στον Πυθαγόρειο τρόπο, εν τούτοις είναι πολύ διαφορετικός.

Η προετοιμασία για να παραδοθή το νέο επίπεδο είναι εξαιρετικά απαιτητική και προϋποθέτει όλες μου τις δυνάμεις και όλες μου τις ενέργειες, ώστε όταν θα είμαι έτοιμη, να είσθε και εσείς προετοιμασμένοι να παρακολουθήσετε έναν τελείως νέο τρόπο ζωής πλήρους υγείας, εμπνεύσεως και συνεργασίας με τον εαυτό, με το περιβάλλον και με τις Ιδέες.

Ο δεύτερος λόγος που είναι ανάγκη να διακόψω αναφέρεται σε σας τούς άλλους, οι οποίοι παρακολουθήσατε τις τηλεοπτικές εκπομπές και ωρισμένοι διαβάσατε και τα βιβλία. Γνωρίζω ότι θα παρουσιασθή ένα κενό ψυχικής και πνευματικής τροφής. Αυτό θα πρέπει και εσείς να το καλύψετε με τον νέο τρόπο που απαιτείται για να προχωρήσετε.

Ο τρόπος είναι η αναλυτική μελέτη του βιβλίου «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Κένταυροι, Αμαζόνες, Μέδουσα, τα της ψυχής πάθη». Χρειάζεται η ενεργητική σας πρόσληψη της γνώσεως και όχι η παθητική ακροαματική διαδικασία, μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών.

Σε σας, που παρακολουθούσατε τις εκπομπές και μετά μεταξύ σας συζητούσατε και σχολιάζετε το θέμα της εκπομπής, προτείνω να κάνετε το ίδιο την Κυριακή το βράδυ, αντικαθιστώντας την εκπομπή με την ανάγνωσι μερικών σελίδων από τούς Κενταύρους. Είναι πολύ υγιεινή τροφή τα τέρατα! Μην την παραμελήσετε, ιδίως όταν γίνεται με διάθεσι και μεθοδικά. Μην αλλάξετε αυτήν την συνήθεια.

Η Εποχή των παρουσιάσεων, μετά από δώδεκα έτη συνεχούς προσπάθειας εκ μέρους μου έληξε με τα πέντε βιβλία των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ.

Προετοιμασθήτε λοιπόν όλοι, ώστε με το πλήρωμα του Κρόνου/Χρόνου να συναντηθούμε και πάλι στα φιλοσοφικά μας πεδία, τα γεμάτα φως και συνεργασία, μακριά από τις κακότητες που εξαπολύονται τις μέρες αυτές με τόση σφοδρότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Είναι καιρός περισυλλογής. Θυμηθείτε την Μονή, την Πρόοδο και την Επιστροφή του Πρόκλου και αποδεχθείτε και εσείς όπως και εγώ μετά την Πρόοδο την Επιστροφή. Η Επιστροφή του Πρόκλου είναι η Επιστροφή στην ουσία της ψυχής μας, η οποία θα μας στείλη τα βαθύτερά της μηνύματα για να μας προστατεύσει και να μας προετοιμάσει για την νέα μας περιοδεία στο όρος των Στοχασμών.

Θα έχετε σύντομα διαδικτυακά μηνύματα από μέρους μου. Εάν έχετε απορίες από αποσπάσματα των βιβλίων μου, μην διστάζετε να μου τα γνωστοποιείτε στο altagr@otenet.gr, ώστε να σας απαντώ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει πολύτιμος με την σωστή περισυλλογή και ανταλλαγή ερωτήσεων - απαντήσεων.

Παρακαλώ επίσης στους φίλους σας που με παρακολούθησαν μέχρι σήμερα, αλλά δεν έχουν διαδίκτυο, να τούς δίνετε τα μηνύματά μας.

Εν τω μεταξύ, επειδή πολλοί μου είχατε ζητήσει να επιστρέψουμε στις αρχές του Πυθαγορισμού, κρίνω σκόπιμο να επιλέξω ωρισμένα από τα Πυθαγόρεια Ακούσματα και Σύμβολα.

Τα Ακούσματα και Σύμβολα φαίνονται απλά, όμως η εφαρμογή των δεν είναι απλή. Χρειάζονται επεξεργασία και μεθόδευσι, προκειμένου να δώσουν με την σοφία των τούς θαυμαστούς καρπούς των στην καθημερινή μας ζωή.

Ας ξεκινήσουμε με την έννοια $A κ ο υ σ μ α τ α$. Αυτά αναφέρονται στην $α κ ο ή$.

Θυμάσθε ότι ο $ν ο υ ς$ είναι λέξις μυστηριακή, διότι έχει αποκρύψει στην διπλή έννοια $N + ο υ ς$, την δύναμι της νοημοσύνης (N) που αναπτύσσεται μέσω της $α κ ο ή ς$ (ους). Η $α κ ο ή$ αναφέρεται στο $ά κ ο ς$. Και το $ά κ ο ς$ σημαίνει θεραπεία. Θεραπευόμεθα όταν μάθωμε ν' $α κ ο υ μ ε$ τα κατάλληλα $A κ + ο υ σ + μ α τ α$. Βλέπουμε τις λέξεις $ά κ ο ς$ και $ο υ ς$ να είναι παρούσες στα Πυθαγόρεια $A κ + ο υ σ + μ α τ α$. Όχι φλυαρίες/αδολεσχίες, μικρότητες, κακότητες....

Μονολεκτικά τα $ά κ ε α$ με την σημασία των θεραπειών υπάρχουν στο απόσπ. 68 του Προσωκρατικού Ηρακλείτου.

Τα Σ ύ μ β ο λ α είναι τα ίχνη που ο ίδιος ο Πυθαγόρας, κατά πάσαν πιθανότητα, χρησιμοποιούσε στην διδασκαλία του και τα οποία θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε στο επόμενο σημείωμα.

Α κ ο ύ σ τ ε λοιπόν όσα νομίζω ότι μας οδηγούν στον νέο μας προορισμό. Η θεραπεία της ψυχής μας, είναι το ά κ ο ς, το ά κ ο υ σ μ α του αρχαίου/έ ν ο υ Λόγου που είναι πάντοτε ν έ ο ς.

Περιμένω τις απορίες σας τις σχετικές με όσα προανέφερα. Εξ αιτίας του πολύ περιορισμένου χρόνου που διαθέτω θα απαντώ μόνο σε όσα σχόλια έχουν ενδιαφέρον για όλους. Όμως τα μηνύματά σας θα μου είναι πολύτιμα, γιατί θα μου δίνουν το δικό σας στίγμα στην πορεία που τώρα χαράζουμε.

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε,

Αλτάνη

Π. Φ., 16.9.2009